

Om dom första bebyggarna i Överhogdal mm

Överhogdals första bebyggare kom förmodligen efter Hoans dalgång någon gång på 900-talet, då en större norsk utvandring skedde österut. I slutet av 1400-talet blev Överhogdal förmodligen egen socken. Då fanns liksom nu blott en by, kyrkbyn. Överhogdal omnämns i dokument redan 1372.

Första kyrkan/kapellet invigdes midsommardagen 1466. Den var byggd på samma plats som den nuvarande och församlingen hörde då under Nidaros stift och Svegs pastorat. Invånareantalet synes vid denna tid ha utgjorts av endast sex bönder. Denna första kyrka stod kvar till 1740-talet. Då blev en ombyggnad nödvändig. Den kyrka som då uppfördes är densamma som den nuvarande men tornet och sakristian tillbyggdes på 1850-talet. 1911-1913 reparerades kyrkan på nytt och en mindre läktare uppfördes.

År 1949 påbörjades en grundlig reovering som dock måste avbrytas i brist på medel och även därför att de i kyrkhärbret återfunna polykroma träsniderierna, som revs ut 1850, skapade nya och svårbemästrade problem ifråga om kyrkans interiör.

År 1956 återupptogs arbetet på nytt. Den gamla predikstolen med de vackra träskulpturerna , utförda på 1740-talet av Jonas Granberg från Klövsjö, kom till heders igen, likaså den gamla altarringen och en nummertavla från 1700-talet.

Efter senaste restaureringen återinvigdes kyrkan midsommardagen 1957 av biskop Gunnar Hultgren.

*

Några anteckningar ur kyrkoarkivet gjorda av Saxon vid besök i Överhogdal:

1745 gjordes nya bänkar i kyrkan. År 1749 panelade Erik Söderberg (dragon) kyrkan. 1764 fick kyrkan nya fönster. Klockarlönen utgjordes 1793 av summa 5 runstycken per år.

Det var byggmästare Nordell som byggde den nuvarande kyrkan. Han avlönades med 1 rdr. 36 sk. per dag jämte kost och husrum. Kyrkan målades av gesällen J.N Åkerström från Brunflo, som därför erhöll 1 rdr banko pr dag, jämte kost och husrum. 1845 betalades för kyrkans rengöring 1 rdr. 16 sk. Kopparkulan på taket köptes samma år för 24 rdr. 28 sk. varjämte den i skjutslega kostade 8 rdr.

År 1838 fick socknen gemensam barnmorska med Ytterhogdal. Lönen bestämdes till 5 rdr. banko för år. 1843 bestämdes fattigvårdsföreståndarens lön till 2 rdr. Samma år finns bland utgifterna 29 sk. 6 runst. till snus åt fattighjonen.

1851 beslöts söka 53 rdr. 16 sk. banko statsanslag för folkskola. Socknen skulle betala resten. 1852 antogs till lärare klockaren Blomqvist mot 48 rdr. riksgälds i lön och fri kost och husrum. 1857 höjdes lönen till 40 rdr. banko årligen. Ny skola byggdes vid kyrkan 1874. Blomqvist var lärare till dess.

År 1639 vigdes 4 par i Överhogdal och föddes 3 barn. Ingen dog det året. 1791-93 ingicks intet giftermål, 2 föddes och 2 dogo. 1825 var folkmängden 93 män, 100 kvinnor. De gifta paren var 32, änkorna 12. Ingen änkling fanns. Sex män och 17 kvinnor var år 1826 över 60 år. År 1898 fanns 324 personer, 145 kvinnor och 179 män, minskning en.

Ur Vävtråden 1 – 1962. Okänd författare.